

Reisverslag

Actieve vakantie in Oostenrijk

26 augustus tot en met 2 september 2023



En wij waren daar met : van links naar rechts.....

Begeleider Emmy, Jelle, Thimo, Stefan, Friso, Gerrit en Remco



De reisdag,

Om 06.15 uur vertrokken naar Drachten om het busje op te halen.

En ja hoor, het busje stond keurig klaar.

Snel alle boodschappen en spullen overgeladen en op naar de ontmoetingsplaats bij Van der Valk.

Daar stonden de reizigers en “brengers” al in de regen op ons te wachten, mooi op tijd allemaal.

Moet ook wel want er wacht ons een lange reis: ongeveer 927 km.

Dus om weer beetje op een redelijke tijd aan te komen zonder te haasten is het belangrijk dat we op tijd vertrekken.

Snel de bagage ingeladen en op pad.

Onderweg een paar korte stops ingelast, even benen strekken kleine



versnapering en de weg vervolgen.

Het ging best wel goed want uiteindelijk waren we op onze bestemming ongeveer om 18.10 uur.

Ons appartement geïnspecteerd en ingericht en onze kok had ondertussen alweer een lekkere maaltijd bereid, waar we ook wel zin in hadden.

Het was droog dus ondanks dat we best moe waren toch nog een wandeling gelopen; het werd al beetje donker maar deze frisse neus deed ons goed.

Daarna de avond afgesloten met een hapje en een drankje en voldaan naar bed.



Dag 1 zondag

Tja het gaat van de lucht, dus dat was weliswaar verwacht maar toch jammer. 's morgens rustig opgestart en bedacht dat we wat binnen dingen zouden gaan doen.

Zo een boerderij/woning/museum bezocht die we erg interessant vonden.

Veel te zien over hoe men vroeger leefde en de gereedschappen van die tijd.





Vervolgens nog een bezoekje aan de kerk gebracht en voor die dat wilde kon men een kaarsje aansteken.

En voor de liefhebber nog even orgel spelen



Onderweg nog een prachtige waterval gezien !!!



Even een kleine brake onderweg, met iets lekkers en wat drinken.



Lekker eten, vervolgens nog even lekker gezwommen s 'avonds nog een paar spelletjes gedaan en dat was wel weer genoeg voor vandaag,



Dus al met al een mooie dag beleeft, veel gezien. Helaas geen moment droog geweest.

Dag 2 maandag

Onze regenmeter zat weer helemaal vol dus dat is beetje jammer.



Maar goed we starten weer met een lekker ontbijt en gaan vol goede moed aan de slag met ons programma dat we hebben bedacht voor vandaag.

We hadden bedacht om een reis met de trein te maken richting “Bregenz” aan de Bodensee, van waar je een rondvaart kunt maken en/of met de “Phänderbahn” naar boven kunt.

In goed overleg met elkaar vinden wij dat vanwege het natte weer en dus slecht zicht naar verwachting, dit niet te doen.

Wij verwachten van de “Lünerseebahn” meer daar je dus daar omhoog gaat en dan rondom het meer kunt wandelen en prachtig zicht op de stuwdam die de grootste zou zijn waardoor dus dit meer is ontstaan.

Maar goed dat is voor later.

Hier in Bregenz hebben we nog even het centrum onveilig gemaakt, bakkerij bezocht en genoten van een koffie met amandelring. Daarna mooie gebouwen bekeken. Mooie indrukken opgedaan.





Het was erg interessant allemaal en ja ja !!! het was toen wij daar
rondwandelden..... DROOG
Hoera hoewel erg kort was dat toch fijn.

Nu de terug reis heerlijke Döner want we hebben honger gekregen.



Dag 3 dinsdag

Vandaag hebben we weer een paar interessante acties in petto.

We gaan wederom met de trein..... naar een kasteel en een Rolls-Royce museum. Uitgerust met voldoende paraplu's moet dat lukken!

We hopen op redelijk weer zodat we ook nog even in de stadjes kunnen rondwandelen.

En dat is gelukt, was af en toe droog en met behulp van de paraplu's hebben we heerlijk rondgewandeld.

Het kasteel was erg indrukwekkend.

Maar voor dat we hiermee starten wilden we, omdat we er langs kwamen, ook even bij de chocolade fabriek binnen kijken.

De kennismaking met de Milka koe was erg leuk.







Die "dak" spanten, wat een vakwerk...prachtig



Na het bezoek aan kasteel Schattenburg in Feldkirch, met al zijn pracht en praal, nog wat rond gewandeld en op naar het Rolls Roy's museum. Daar waren we zeer verrast over de grote hoeveelheid bewaarde auto's. Ongelofelijk zoveel als er waren en ze zagen er allemaal perfect uit.

Ook de grote hoeveelheid onderdelen, waar halen ze dat vandaan. Erg mooi en indrukwekkend. De groep heeft genoten!





Werkelijk erg mooi en wat een prachtige verzameling.

Ook hier nog wat rond gekeken in het plaatsje en op naar huis, we lusten wel wat.

Na deze indrukwekkende dag het avond eten met hulp van Stefan bereid en smaakte heerlijk en beide ovenschalen waren leeg.



Dag 4 woensdag

Bij opkomst, kunnen we de berg gelukkig vanaf ons terras weer zien! Deze dag staat in het teken van in dit prachtige gebied; rond wandelen. Dus een wandel route uitkiezen, bestudeert en op pad. Eerst richting de “kaasboerderij” waar je zou kunnen bekijken hoe kaas gemaakt wordt.

Men vertelde dat alleen s 'morgens om tien uur er een uitleg werd gegeven en wij waren daar te laat.

De wandeling voortgezet. Het is echt mooi daar en we hebben genoten van de lange wandeling.

Na terugkomst heerlijk gezwommen en daarna in het restaurant Unicorn op ons park gegeten. Bij thuiskomst nog van een heerlijk toetje genoten en de gebruikelijke drankjes, toastjes en chips. Er waren nog een paar vrijwilligers die nog wel een rondje wilden lopen.

Dit was een pittige route maar zeer mooi.



Per ongeluk gaf Ad aan dat hij best nog wel een keer dat rondje zou willen lopen (stoere praat) en tot zijn schrik waren er gasten die dit ook wel even wilden zien en dus nog een keer dit rondje, tjonge dat viel niet mee. Maar we laten ons niet kisten en zetten door. Gelukkig was er een bankje om tussentijds even te rusten.





Door al die regen actieve watervallen ...





In Brand..



Dag 5 donderdag

Deze ochtend hadden de meesten spierpijn en was de animo om grote wandelingen te maken duidelijk afgenomen.

Toch een route uitgestippeld en gelopen.

Na een uurtje gewandeld wilde men graag terug naar het huis en hadden we meer zin om te zwemmen.

Dus zo gezegd zo gedaan.



Na de wandeling en zwemmen even thuis een zelf gemaakt courgette soepje gegeten. De pan was schoon leeg. Met de bus naar Brand en vervolgens met de dorpslift en met de panoramalift naar boven. Heen en terug met de liften was een hele belevenis

Gekeken bij restaurant Frööd, boven op de berg, helaas was de barbecue al een maand geleden volgeboekt.



De liften waren gratis vanwege het evenement volle maan. Het was best mooi om te zien maar heel spectaculair vonden we het niet.

Was weer een mooie dag, nog wat eten en thuis de avond afsluiten met het gebruikelijke lekkers.

Lekker slapen en voor morgen staat er wat moois op de planning.

Dag 6 vrijdag (laatste dag)

Bij het plannen van de activiteiten hadden we de "Lünersee" al in gedachten maar bij slecht weer is het minder mooi dus dit hadden we uitgesteld tot vandaag daar de weerberichten voor vandaag goed zouden zijn.

En inderdaad het zonnetje was volop aanwezig, wat ziet alles er dan meteen anders uit, prachtig. Dus naar de "Lünersee" waar we met de lift omhoog



gingen en daar werden getraakteerd op inderdaad prachtige vergezichten.





Je kunt rondom het meer lopen wat wij uiteraard ook hebben gedaan, veel te mooi hier om dit niet te doen.



*Hebben ook bergbeklimmer Friso in ons midden die ons liet zien hoe je een berg beklimt.
Gelukkig zonder ongelukken weer met de voetjes veilig op het wandelpad.*



We hebben de helft erop zitten en daar kwamen wij een berghut tegen waar je een versnapering kan gebruiken.



En weer dooooooortttt.....









Het laatste stuk was zoals vaker voorkwam in deze vakantie zwaar, moesten toch nog weer flink klimmen en daarna ook weer omlaag.

Bij aankomst bij de lift waren we dan ook toe aan een versnapering, deze hadden we wel verdiend.

De meesten wilden het typische Oostenrijkse gerecht Kaiserschmarren. Een groot bord vol wat ongeveer smaakt als poffertjes.



Zo kwam ook aan deze belevenis, en prachtige dag, die grote indruk op ons gemaakt heeft, een einde.

Op naar huis, nog wat laatste boodschapjes voor vanavond, morgen ontbijt en broodjes voor onderweg en dan koffers inpakken zodat we op tijd weer terug kunnen rijden.

Helaas komt aan alles een eind maar niet aan de herinneringen....deze blijven.

Wij sluiten deze laatste dag af met een heerlijk diner samen met onze burens die ook gezellig vakantie vierden in Oostenrijk.



Wij hebben gezien dat jullie van deze vakantie hebben genoten en bedanken jullie voor de gezelligheid.



In verband met de lange rit en de late aankomst wilden we deze vakantie, op verzoek van onze vakantiegangers, afsluiten met een gezamenlijk diner om zo met een volle buik de gasten weer bij de ophalers af te leveren.



We zien tevreden gezichten dus het doel is volgens ons bereikt.

Graag tot de volgende keer. Tot ziens! Oant Sjen!

Hartelijke groeten,

Ad en Emmy



Wist je dat....

Gerrit voorlopig genoeg gewandeld heeft? En genoeg bergen heeft gezien?

Stefan een eerdere reis moppie droppie werd genoemd?

Friso een Oostenrijkenner is?
En heel veel tips gaf tijdens de wandeling Lünersee?

Jelle het stuur wel wilde overnemen van Ad?

Remco koekjes- en snoepjes monster is?

Thimo een stille genietter is?

Dat we door een tunnel van bijna 7 km zijn gereden?

Gerrit een splinter in zijn voet had, die door Ad verwijderd is?

Stefan droomde over Emmy dat ze samen aan het fietsen waren?

Dat we dankzij Friso films konden kijken?

Dat de geheimcode één uur of drie uur betekende dat er een mooie jonge dame liep?